

Met deze boeken kom je de winter door!

Tekst en beeld: Marcia van der Zwan
(lees meer op www.boekvinder.be)

De winter komt eraan. Wat is er heerlijker dan onder een dekentje een boek te lezen met een kopje thee in de hand? Ik geef je graag zes leestips om de koude wintermaanden door te komen.

Mijn zusje, de seriemoordenaar

Oyinkan Braithwaite

In *Mijn zusje, de seriemoordenaar* vertelt Korede op luchtige wijze over haar perfecte zusje, die er naast haar bloedmooie uiterlijk en actieve social media accounts een wel heel vreemde hobby op na houdt: het vermoorden van haar vriendjes. Geenenkele man overleeft een relatie met haar. Het is Korede die steeds mag opdraven om de lijken te laten verdwijnen. Ondanks het heftige thema leest dit debuut van Oyinkan Braithwaite erg vlot. Een humoristisch verhaal over de onbreekbare band tussen zussen.

De heilige

Martin Michael Driessen

Donatien wordt geboren in het jaar van de Franse Revolutie. Hij hunkert naar roem en gaat zo graag achter de vrouwen aan dat hij er de doodstraf voor riskeert. Hoewel hij allesbehalve sympathiek is – de arrogantie druipt van hem af – moest ik vaak lachen om de manier waarop hij denkt dat de wereld om hem lijkt te draaien. Uiteindelijk zal deze deugniet de geschiedenisboeken in gaan als de heilige die hij altijd in zichzelf heeft gezien. Martin Michael Driessen op zijn best.

Aan doodgaan dachten we niet

Gerda Blees

Verhalenbundel *Aan doodgaan dachten we niet* omvat tien prachtige verhalen die allemaal te maken hebben met de dood en de manier waarop wij mensen hiermee omgaan. In het dagelijks leven denken we maar weinig aan de dood en dat terwijl de dood, zoals we in deze bundel zien, op elk moment kan toeslaan. De schrijfstijl is bijna poëtisch en de personages zijn levensecht. Gerda Blees zal je meer dan eens een naar gevoel in je buik bezorgen. Ook de dichtbundel *Dwaallichten* van dezelfde auteur is een aanrader.

Knap voor een dik meisje

Tatjana Almuli

Tatjana is al haar hele leven dik. Ze krijgt zo lang ze zich kan herinneren al ongevraagd commentaar op haar lijf. In *Knap voor een dik meisje* vertelt Tatjana Almuli openhartig over het leven als dikke vrouw in een maatschappij waar dun zijn de norm is. Boeken als deze zijn belangrijk. Vooral omdat de schrijfster geen blad voor de mond neemt en van begin tot eind eerlijk en authentiek blijft. Als Almuli je één ding kan leren, dan is het wel dat mensen niet hun uiterlijke verschijning zijn.



Frankusstein

Jeanette Winterson

Frankusstein is een boek dat vele verhalen omvat met één belangrijk thema: de schepping van een niet-biologische levensvorm. Zijn wij straks enkel geüploade gedachten zonder lichaam? Wat is de toekomst van de mens?

Een deel van het boek speelt zich af in het jaar 1816. De negentienjarige Mary Shelley schrijft een boek over dokter Frankenstein, schepper van een monster. Dit verhaal wordt afgewisseld met een verhaal in Brexit Engeland. De jonge transman Ry wordt verliefd op Victor Stein, een gevierde professor die het debat rond kunstmatige intelligentie leidt.

Confituurwijk

Femke Vindevogel

In debutroman *Confituurwijk* moet Marie na het overlijden van haar vader op zoek naar een nieuwe thuishaven. Ze komt tegen wil en dank terecht in een achterstandsbuurt. De buurtbewoners, die in eerste instantie karikaturen lijken, krijgen in de loop van het verhaal meer en meer karakter. *Confituurwijk* laat de lezer lachen en huilen. Femke Vindevogel toont aan dat er altijd hoop is en geeft een kijkje over de muur. De inwoners van achterstandswijken zijn evengoed mensen als jij en ik. Met het hart meer dan eens op de goede plaats.

Perfekte look voor de feestdagen!

Tekst: Rashidam Nassyrova

Ligt je outfit klaar, maar heb je nog geen idee wat je met je make-up moet doen? Blijf dan verder lezen want met deze tips creëer je een feestelijke look!



FOUNDATION

De basis is het allerbelangrijkste. Om je huid een egale uitstraling te geven, gebruik je een beetje foundation. De Skin Long-wear Weightless Foundation met spf 15 van Bobbi Brown is perfect voor lange feestjes. De dekking is niet té heftig, maar door de langdurige formule blijft de foundation voor een lange tijd mooi op de huid liggen. Wat wil je nog meer?

Skin Long-Wear Weightless Foundation SPF 15 - Bobbi Brown (€33,66)

GLANZENDE WANGEN

Een gezond kleurtje op de wangen is altijd een goed idee. Met de Dandelion Brightening Blush geef je je wangen een subtiele kleur en ook nog wat extra glans. Ideaal voor feestelijke gelegenheden dus!

Dandelion Face Brightening Blush - Benefit Cosmetics (€34,68)

OOGSCHADUW

Altijd al willen experimenteren met je oogschaduw? Waar wacht je op? Geen betere periode om dit te doen dan tijdens de feestdagen! MAC Cosmetics heeft een prachtige kleur: Woodwinked. Dit is een mooie gouden kleur met een olijfgroene onderton. Een tint die bij elke oogkleur past!

Woodwinked Eyeshadow - MAC (€14,25)

LIPSTICK

Je lippen mag je natuurlijk ook niet vergeten! Bij felle oogmake-up zou ik gaan voor een neutrale lipkleur, bijvoorbeeld Velvet Teddy van MAC. Hou je je ogen rustig? Dan kan je natuurlijk wel voor een opvallende kleur op je lippen kiezen. Mijn favoriete rode lipstick is Provokative uit de collectie van L'Oréal Paris in samenwerking met Karl Lagerfeld.

Matte Lipstick Velvet Teddy - MAC (€14,63)

Provokative Lipstick - L'Oréal Paris x Karl Lagerfeld Fashion Collab (€9,95)